

STAD VAN UITERSTEN

*Middeleeuws én grootstedelijk,
romantisch én rauw, kleurrijk
én grauw: de hoofdstad van
Estland is een stad van
uitersten, ontdekte journalist
Resi Lankaster. Maar Tallinn
is vooral compact, dus
gypnen aan en gaan.*

Tekst RESI LANKASTER

Toeren door

TALLINN

Met ruim 1600 straten is Tallinn qua omvang vergelijkbaar met Haarlem

“De oude binnenstad, daar moet je heen!” De man met de pet en de baard lacht erbij. Hij zal ons toeristen wel even vertellen wat hier in Tallinn de moeite waard is. We knikken, want ja: dat hoorden we al eerder. De meeste bezoekers aan de Estse hoofdstad Tallinn komen voor die middeleeuwse wijk Vanalinn. “Straks!”, zeggen we in koor. Lekker eigenwijs zijn we de dag begonnen in het wijkje Kadriorg. Hier geen kinderkopjes, kruip-door-sluip-doorstraatjes, antieke huizen met rode dakpannen en pittoreske pleintjes, maar groen, ruimte en een driehonderd jaar oud paleis dat tsaar Peter de Grote liet bouwen voor zijn tweede vrouw Catharina. Tegenwoordig is haar voormalige buitenhuis te bezoeken als het Kadriorg Art Museum. Het park eromheen is het grootste van de stad. Locals strijken hier in de lente en zomer graag neer met picknickkleedjes vol lekkers, zoals een smoothie bowl van het nabijgelegen koffietentje Katharinenthal (kaviaar met zure room kan trouwens ook – de Russische invloed is in deze voormalige Sovjetstaat nooit ver weg) of iets lekkers van café NOP, oftewel Neighbourhood Organic Place. Alles is hier handgemaakt, zonder kunstmatige toevoegingen en van lokale producenten. Wie zin heeft in meer natuurschoon kan vanaf hier de stad verkennen met een huurfiets of over de kustweg (Pirita tee) langs de Finse Golf richting het strand trappen. Geniet onderweg van de skyline van Tallinn: een mix van oude torens, wolkenkrabbers, veerboten en cruiseschepen die richting Finland en Zweden varen. Pirita beach is een ruim 2 km lange fijne uitwaaipele en in de zomer de *place to be* voor de plaatselijke bevolking. Restaurant Sardiinid in de haven (Pirita marina), met een moderne lokale keuken, is een aanrader.

BALTISCH SHOPPEN

Kalhoj

Staapli 3-110
kalhojshop.com

Viru Keskus

Viru väljak 4
virukeskus.com

7X ETEN & DRINKEN

Katharinenthal

Weizenbergi 22
katharinenthal.ee/en

NOP

Kõleri 1
nop.ee/inglise

Jachthavenclub Kalevi

Pirita tee 17
jahtklubiresto.ee/en

Pierre Chocolaterie

Vene 6
pierre.ee

Café Maiasmokk

Pikk 16
kohvikmaiasmokk.ee

Suvila Hall

Peetri 6
facebook.com/suvilahall

Restaurant Sardiinid

Regati pst 1 / Purje 9
sardiinid.ee/en

Torentoer

Geen strand voor ons vandaag. Na de picknick in het park wandelen we braaf richting Kesklinn, het district waarin Vanalinn, de zo geroemde oude stad, ligt. De afstanden zijn lopend goed te doen. Met ruim 1600 straten heeft Tallinn qua omvang wel iets weg van Haarlem. Eenmaal binnen de vijftiende-eeuwse stadsmuren beseffen we dat deze wijk niet voor niets zo populair is: dit is een nogal indrukwekkend stukje, goed geconserveerd middeleeuws Europa. Van de voormalige stadsmuur van bijna 2,5 km is het grootste deel nog te bezichtigen (en te beklimmen), net als de helft van de ooit 46 torens. Een torentoerboek is verkrijgbaar via het Museum Kiek in de Kõk; zo krijg je in elk geval vier van de meest indrukwekkende, eeuwenoude torens te zien.

De oude stad bestaat uit twee delen, leren we: het hooggelegen Domberg (ga naar de uitzichtpunten Patkuli en Kohtu voor de beste foto's) en de benedenstad. Ook niet missen: een bezoekje aan de 64 meter hoge toren van het stadhuis, mooi uitzicht gegarandeerd! De toer en de klim zijn voor ons prima excuses om even uit te blazen bij Maiasmokk: het oudste café van het land. Voor liefhebbers van marsepein een must, dit suikergoed zou in Tallinn zijn bedacht als medicijn tegen een gebroken hart. Hoewel wij daar op dit moment geen last van hebben, werkt dit middel preventief vast ook heel goed.

Rood fluweel en chocola

Hebben we na de torentoer en de klim het belangrijkste wel gehad in dit charmante stukje oud-Tallinn? Nee. Het Toompea-kasteel staat nog op onze wishlist, met de beroemde toren Pikk Hermann (Lange Herman), die de Estse vlag draagt en daarmee de onafhanke- ➤



MARSEPEIN
ZOU HIER
ZIJN ONTDEKT
ALS MEDICIJN
TEGEN EEN
**GEBROKEN
HART**





Pirita beach is een ruim
twee kilometer lange,
fijne uitwaaiplek



De uitzichtpunten Patkuli en Kohtu leveren de beste foto's op

lijkheid symboliseert. Deze toren uit 1360 is ook te beklimmen – slechts 250 treden. Daarmee net niet de hoogste toren van de stad, dat is de Sint-Olafkerk met 258 treden, lange tijd het hoogste gebouw in de skyline van Tallinn. Tot 2007 mochten gebouwen niet hoger zijn dan de ruim 120 meter van dit grootste middeleeuwse bouwwerk van de stad. Dan is er nog de Alexander Nevski-kathedraal ertegenover, een indrukwekkende bonk van goud en wierook. Als je nu nog niet in hogere sferen bent, wandel dan door de nabijgelegen Lühike Jalg: een smal straatje vol trappetjes, dat volgens een legende wordt bevolkt door geesten.

De sfeervolle Katariina Käik is een smalle straat vol kleine winkeltjes. Glas, aardewerk, sieraden zijn hier allemaal te vinden. Bij de Masters' Courtyard verderop worden veel handgemaakte spullen aangeboden. Vergeet geen pauze in te lassen bij het knusse koffietentje Pierre: denk rood fluweel, gouden tierelantijnen en heerlijke chocolademelk.

ROOD FLUWEEL, TIERELANTIJNEN EN HEERLIJKE CHOCOLADEMELK BIJ PIERRE

Muurschilderingen

Na veel te lang shoppen en snuffelen wandelen we door naar het populaire Telliskivi Creative City. Dit oude industrieterrein heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Dit is zo'n wijk waar de ene dag drie Scandinavisch ogende pop-up koffietentjes en een galerie verrijzen, die een maand later plaatsmaken voor een organische bier-

RUSSISCHE INVLOEDEN

Estland kent een onstuimige geschiedenis. Zeker de moeite waard om eens in te duiken voor de reis begint. Het land leefde lange tijd onder invloed van Rusland. Sinds 1991 is het een onafhankelijke staat. In de (voor toeristen niet erg interessante) woonwijk Lasnamäe in de hoofdstad Tallinn is het merendeel van de inwoners nog altijd Russisch.

visitestonia.com/en/where-to-go/tallinn en visittallinn.ee/eng

MUST-SEE MUSEA

Kadriorg Art Museum
Weizenbergi 37
kadriorumuuseum.ekm.ee/en

Kumu Art Museum
Weizenbergi 34
kumu.ekm.ee/en/

Kiek in de Kõk museum
Komandandi tee 2
linnamuuseum.ee/en/kiek-de-kok

Tallinn City Museum
Vene 17
linnamuuseum.ee/en/linnamuuseum

brouwerij en een vintage kledingmarkt. Wij genoten er vooral van de kleurrijke schilderingen op de oude fabrieksmuren. Tallinn blijft ons verleiden door te wandelen, concluderen we na een dag moe maar voldaan: even nog hier kijken, even dat steegje in, kijk hier nou, wat een mooi pleintje. We zijn dan ook blij als we op de terugweg naar de oude stad een fijn terras ontdekken. Toch twijfelen we als we eenmaal zitten: hierna toch nog even een kijkje nemen in de wijk Kalamaja, bekend om de kleurige houten huizen?

Bier en brood

Het geblader in onze reisgids trekt de aandacht van twee vrouwen aan de tafel naast ons. Vriendinnen én inwoners Piret en Thea komen al snel enthousiast met hun favorieten: “De wijk Noblessner!”, zegt Piret (39) vastberaden. “Ooit een grijze woonwijk, nu kun je er lekker eten en shoppen. Bijvoorbeeld bij het miniwarenhuis Kalhoj. O, en probeer zeker de pizza's in de tuin bij Suvila Hall!” Verderop zit de wijk Kopli, vertelt ze. Ook die wordt ook met de dag populairder. Deze sociaal, cultureel en economisch opgewaardeerde wijken hebben het voordeel dat ze pal aan zee liggen. Goed idee, knikken we, maar ondertussen geven onze aanvoeten: “Niet nu, morgen!” “Is er in Tallinn eigenlijk goede wijn te krijgen?”, vragen we onze nieuwe vrienden. Piret en Thea lachen: “Nee, voor wijn moet je hier niet echt zijn. Lokaal bier en met een stevige snee *black bread* (roggebrood), dat is hier de delicatessen!” Bij het serveren vertelt de ober dat dit bier van de lokale brouwerij Pohjala is, in – jawel – de wijk Noblessner. Ze geven er ook rondleidingen... “Ja, morgen!”, zeggen we lachend terwijl we proosten. □



VOLGENS EEN
LEGENDE
WORDT
LÜHIKE JALG
BEVOLKT
DOOR
GEESTEN

FOTOGRAFIE: GETTY IMAGES; IMAGESELECT; KADI-LIIS KOPPEL/VISITTALLINN.EE; KRISTINA OLLER/VISITTALLINN.EE; SHUTTERSTOCK; KRÖÖT TARKMEEL/VISITTALLINN.EE