

MAASTRICHT & TONGEREN

Bourgondisch brocante

Hoeveel vintage kun je hebben in een weekend? Nou, veel! Combineer de rommelmarkten van Maastricht en Tongeren en maak er een heerlijk bourgondisch-brocante-weekendje van.

Zilveren sieraden, houten krukjes, vintage servies; mooi van lelijkheid. Oude munten, Maria-beeldjes, zwart-wit ansichtkaarten. Rekken vol bontjassen, bloesjes en geruite rokken. Op de Markt in Maastricht is het vandaag, zaterdag, een beetje Koningsdag. De man die uit India geïmporteerde ringen verkoopt, heeft het best koud, op deze vroege najaarsochtend. 'Maar dat geeft niks', lacht hij. 'Het is hier altijd gezellig!' Hij tipt: 'Als je meer antiek en vintage wilt, dan moet je de grens over, naar Tongeren. Op zondagochtend staan daar meer dan vierhonderd kramen!' Aha, dan is dat een idee voor morgenochtend, besluiten fotograaf Marloes en ik. Want de zestig kramen hier zijn leuk, maar het maakt inderdaad hebberig naar méér.

Verliefd op chocola

Vanaf de Markt wandelen we de stad in. Het voelt hier anders dan in veel andere grote steden – opeens snappen we waar dat aan ligt. Waar in veel gevallen een winkelstraat overloopt van de bekende ketens, is de mix hier zo fijn. Want in Maastricht vind je tussen de Blokkers en de H&M's ook nog kleine winkeltjes, zoals Blanche Dael op Wolfstraat 28, een thee- en koffiemakerij uit 1878. Of Giensch, Achter Het Vleeshuis 19, vol prachtige vintagekleding. Een ander piepklein zaakje waar je zomaar aan voorbij loopt als je niet



DE SPECIALIST

Anouk Derwort

ANWB Ledenreizen

'Smul van een patatje met 'zoervleis' bij Tuutsje (tuutzakje) van Teunsje (eigenaar Teun) in Wyck. In de binnenstad staat bij patatzaak Reitz een minstens zo lange rij friet-fans.'





Vintage markten

Op zaterdag struin je over de knusse brocantemarkt van Maastricht, op De Markt (www.bezoekmaastricht.nl). Op zondag kun je vanaf zeven uur 's ochtends terecht in Tongeren, op de grootste antiekmarkt van de Benelux. Je vindt hier ruim 400 kramen vol kunst en kitsch, maar ook oude tafels, stoelen, banken: je kunt het zo gek niet bedenken of het is hier te koop (www.antiekmarkt-tongeren.be).

BOVEN xxxxx

oplet: chocolaterie Friandises. Binnen vertellen ze je maar wat graag hoe oud-president Ronald Reagan in 1983 na de eerste hap op slag verliefd werd op hun chocolaatjes. Dit zaakje zit in de wijk Wyck ('wiek'), net over de Sint Servaasbrug – overigens de oudste brug van Nederland. Ooit was Wyck een nietszeggende woonwijk die aan de binnenstad bungelde. Nu vind je hier een ander, net wat relaxter sfeertje dan in de binnenstad. Ons favoriete ontbijttentje, Van Wijck, zit op Wycker Brugstraat 28, een zonnig hoekje tegenover de ANWB-winkel. Hier eet je pannenkoekjes met warme kersen of een kokosbowl met pure chocola. De cappuccino's zijn perfect en het personeel is zó behulpzaam ... al zijn we er snel achter dat je dat hier in Maastricht wel kunt blijven zeggen.

Langzaam leven

Behalve zaakjes vol heerlijk eten, vind je in Maastricht vintage en brocante all over the place. Zoals op Stationsstraat 22, bij Stilla Nova. Hier vind je die jaren 20 boa waar je al zo lang naar op zoek was, met bijpassende zonnebril. En dat vintage servies (mocht je dat nog niet hebben gekocht op de markt) of gewoon een mooie nieuwe (oude) deurklink. Vanaf hier sta je zo achter het station. Het lijkt niet de meest logische plek om te belanden als je lekker wilt shoppen of eten. Hoewel: een verborgen pareltje hier is het Perzische eettentje Faren op Frankenstraat 200. De eigenaresse – Farèn – serveert de heerlijk pure Iraanse gerechten. We smullen van een groentesoep met spinazie en saffraan en een omelet vol verse kruiden. 'Veel kruiden komen uit Teheran, mijn moeder van 72 stuurt ze naar me op', vertelt de Iraanse. Ze herkent zichzelf wel in de Maastrichtenaar: 'Het leven gaat hier langzaam, mensen nemen de tijd voor elkaar.' Ja, en natuurlijk is er die voorliefde voor goed eten. 'In Teheran zijn ze net zo bourgondisch als in Maastricht!'

'Conclusie: bourgondisch en brocante zijn in deze streek een onlosmakelijk duo'





3-daagse stedentrip Maastricht vanaf € 99,- p.p.

VINTAGE EN VLAAIEN

Maastricht is een van de mooiste én gezelligste steden van ons land. Historische panden, hippe designwinkeltjes en terrassen vol gezelligheid. Ontdek Maastricht en Tongeren en maak er een heerlijk bourgondisch brocante uitje van.

Bier en boterhammen

Een dagje Maastricht smaakt in alle opzichten naar meer. En daarom zetten we zondagochtend de wekker om op tijd aan te komen op de grootse antiekmarkt van de Benelux. Het is maar een half uurtje rijden naar Tongeren. Ben je net verhuisd en heb je inspiratie nodig? Dan zit je hier goed. Behalve gezellige huisraad en kleding, is de hoeveelheid kasten, tafels, stoelen enorm. Urenlang kun je je hier vermaken. De beste plek voor een uitrust-koffie is 't Poorthuis. Deze ruim honderd jaar oude kroeg is de hang out voor de marktzoekmannen en -vrouwen. Als op zondag in alle vroegte de kramen zijn opgebouwd, is het hier vaak een drukte van jewelste, vertelt de barman. 'Vaak serveer ik om zeven uur 's ochtends al de eerste Leffe Blond en boterhammen met spek en ei.' Wij houden het nog even bij een koffie, maar de conclusie is duidelijk: bourgondisch en brocante zijn in deze streek een onlosmakelijk duo.

**HÉT CAFÉ WAAR ZE OM ZEVEN
UUR 'S OCHTENDS EEN PINTJE
TAPPEN & ANDERE TIPS: ANWB.NL/
TIPSMAASTRICHTENTONGEREN**

Hoe langer je ANWB-lid bent, hoe meer extra's je krijgt.

Wat krijg je?

Je verblijft twee nachten in het viersterren Novotel Maastricht. Het hotel ligt op 20 min. lopen van het Vrijthof of maak gebruik van de gratis shuttlebus (heen). Het centrum van Tongeren ligt slechts 20 km. Geniet in het hotel van een lunch met een Maastrichtse schotel 'zoervleis met friet'.

BLAUW

- 2 nachten Novotel Maastricht incl. ontbijt
- bij aankomst Ontdek Maastricht pakket en plattegrond (1 per kamer)

- gratis wifi in de hotelkamer
- + lunch van zoervleis met friet en sloaj
- + gratis shuttlebus hotel naar het centrum (alleen brengservice)

BRONS

- + naar keuze: doosje chocola van chocolaterie Friandises of een tapbiertje met versnapering bij Café 't Poorthuis

ZILVER

- + naar keuze: rondleiding Mergelgrotten Noord of bezoek aan Begijnhof Museum

GOUD

- + wijnproeverij bij Wijndomein Thiessen in Maastricht

PLATINA

- + driegangendiner van de chef in het hotel

Wat kost het?

1 okt. t/m 30 nov.	€ 99,-
1 dec. t/m 31 dec.	€ 119,-
1 jan. t/m 28 feb.	€ 99,-
1 mrt. t/m 30 apr.	€ 119,-

Dagelijkse aankomst mogelijk. Toeslag bij aankomst op vrijdag en zaterdag € 20,- p.p.

Ga je mee?

Boek op anwb.nl/maastricht of bel ANWB Ledenreizen op 088-269 0269, keuzenr. 5.

Bovenstaande prijzen zijn p.p. o.b.v. beschikbaarheid in een 2-pers.kamer. Toeslag 1-pers.kamer v.a. € xxx,-. Inclusief CO₂-compensatie. Exclusief: toeristenbelasting va. € 4,95 p.p.p.n. en reserveringskosten € 20,- per boeking.



3X ZEKER DOEN

1 FILM & VAARTOCHT

Het voormalige fabrieksterrein van het Maastrichtse Sphinxkwartier: daar gebeurt het! Geniet van een arthouse film bij Lumière, huur een bootje vanaf binnenhaven 't Bassin en logeer bij het hippe Student Hotel.

2 FIJNE WIJN

Tussen Maastricht en Tongeren, in Riemst, vind je wijnkasteel Genoels-elderen. Het oudste en grootste wijngoed van België maakte in 2018 een prijswinnende Chardonnay. Boek een rondleiding. www.wijnkasteel.com

3 SCHATKAMER

Bij het Teseum in Tongeren ontdek je in de 'schatkamer' van dit archeologische museum ruim 250 relieken uit de periode 900-1800: veel antieker wordt het niet. www.teseum.be

