



Hoorn des overvloeds in Twente

# Wijnwandelen in het Hof van Eden



Alleen de naam al: Hof van Twente. Het doet denken aan oneindig groen, majestueuze tuinen en eindeloze bossen. Voeg daar nog talloze kastelen en robuuste wijnen van Twentse bodem aan toe en je concludeert: Hof van Twente zou eigenlijk Hof van Eden moeten heten. Resi Lankester neemt de proef op de som.

TEKST RESI LANKESTER FOTOGRAFIE AVD ANWB, FOTOLIA, ISTOCK ILLUSTRATIE VERONICA CONCEPT DESIGN



Rode tafelwijn, exclusief gemaakt voor sterrenrestaurant De Librije in Zwolle.

#### DRIUVEN SCHILLEN

Witte wijn kun je maken van rode druiven. Als je tenminste op tijd de schillen waar de kleurstof in zit, verwijdert.

De wereld beperkt  
zich tot het geluid  
van ruisende bomen  
en tjiplende vogels

## Hof van Twente

is een bundeling van al het moois dat Twente te bieden heeft. Hof betekent tuin en dat is wat de dorpen Delden, Bentelo, Diepenheim, Goor, Hengevelde en Markelo gemeen hebben: ze zijn prachtig groen en sprookjesachtig glooiend. Delden, bezaaid met kinderkopjes en vol met oude, gerestaureerde pandjes uit de veertiende eeuw, is een prachtig startpunt om de streek te verkennen. Keuzes te over: koers zetten naar Wijngaard Hof van Twente bijvoorbeeld, om daar aan te schuiven bij de wekelijkse wijnproeverij. Of uitgebreider de paden op en de lanen in, door te kiezen voor de Kuierroute richting Beckum: kilometers wandelen door agrarisch landschap, langs beken en kanalen.

Wandelaars kunnen in Hof van Twente hun hart ophalen. Ruim 3.000 kilometer wandelgebied is er uitgezet voor de fervente stappers. Gelukkig ligt een beloning voor alle noeste lichamelijke arbeid hier altijd om de hoek. Want behalve

de streekproducten zijn Twentenaren stiekem heel trots op de wijn; het paradepaardje van de regio.

#### PRIJSWINNENDE WIJN

Vanuit Delden zetten we te voet koers naar het zuiden en slaan bij hotel De Zwaan rechtsaf. Wandel richting hotel/restaurant Het Witte Paard en duik net daarvoor rechtsaf het groen in. Een verharde weg leidt tot aan de brug over het Twentekanaal. Het water is aangelegd in de jaren 30 en slingert dwars door het Hof. Wie op de fiets is en snel in Bentelo (en bij de wijnboerderij) wil zijn, slaat rechtsaf de verharde Kanaaldijk op en crosst langs het water door tot aan de Bentelosestraat. Het fietspad, keurig afgescheiden van de autoweg, gaat in een rechte streep naar Bentelo. Wel op tijd, net voor de Hagmolenbeek, afslaan om de wijnproeverij niet te missen! Leuker en avontuurlijker is het om de gemoedelijke Bentelose Kuierroute te nemen. De 'officiële', zoals de VVV 'm aanbiedt, is zo'n 18 kilometer. De weg loopt door eindeloze landbouwvelden,

#### KASTEEL TWICKEL

Het majestueuze kasteel Twickel dateert uit 1347 en ademt grandeur, grootsheid en statigheid zoals een kasteel dat hoort te doen. De oranjeboompjes uit de plantenverzameling van Twickel zijn al meer dan 300 jaar oud. Ze zijn afkomstig van het landgoed Oranjewoud, het vroegere bezit van de Oranjes. De fraaie burcht van het kasteel vormt de poort naar één van de uniekste plekjes van Europa: de Twickelse bossen. Hier vind je een bosgebied van 4.000 hectare met de oudste loofbomen van Europa. En verborgen in het groen de meest verstilde plekjes en romantische wandelpaden. i [www.twickel.nl](http://www.twickel.nl)



Kasteel Twickel



Drie dames aan de wijn



over zanderige paadjes en deels langs de gemoedelijk kabbelende Hagmolenbeek. De wereld beperkt zich plots tot het geluid van ruisende bomen, tjilpende vogels, het geknisper van zand en grind onder je voeten, grazende paarden en koeien en geuren van vers gras en mest. De route doet behalve Bentelo ook het dorpje Beckum aan. Kortere routes kan ook, overal vind je kleine binnendoorweggetjes, verhard en onverhard.

#### **KUS**

Wijngaard Hof van Twente begon met een droom, vertelt eigenaresse Ilse Vischer. Haar man Roelof wilde als kind al de landbouw in en kwam via de Hogere landbouwschool uit op een uniek nicheproduct: Nederlandse wijn. Na een intensief jaar van samen investeren en onderzoeken, werd op 13 mei 2000 de eerste wijngaard geplant. Een feestelijk moment, vertelt Ilse, maar ook weer niet: het was tevens de dag van de vuurwerkramp in Enschede. "De volgende dag zat onze wijngaard onder de as." Na tien jaar beschikken Ilse en Roelof

over meer dan vijf hectare land. Ilse laat het ons zien. We wandelen over een onverhard weggetje langs de slingerende Hagmolenbeek. Ilse staat stil bij verschillende wijnstokken, een fractie van de ruim 20.000 stuks op het terrein. Zes druiven groeien er op de drie wijngaarden: Solaris, Pinotin, Johanniter, Regent, Safira en Rondo: kortrijpende rassen die geschikt zijn voor het Nederlandse klimaat.

Het harde werken heeft zijn druiven afgeworpen. Eenmaal terug op de boerderij laat Ilse het bewijs zien: 'Kus van Thérèse', rode tafelwijn in een elegant flesje die exclusief wordt gemaakt voor sterrenrestaurant De Librije in Zwolle. Wijngoed Gelders in Laren levert de Pinotindruiven, Ilse en Roelof zetten die om in topwijn.

De etiketten van Ilse en Roelofs eigen wijn zijn ontworpen door een Twentse kunstenaar. Zó mooi, dat ze afleiden van wat erin zit. De wijnen van 2011 hebben een wat simpeler etiket. "Gewoon Twentewijn, dát willen we zijn. Het gaat tenslotte om de inhoud."

---

#### **ZOUT**

Maar misschien toch éérs even een kijkje nemen in het Deldense Zoutmuseum, schuin tegenover het eeuwenoude pandje van de VVV. In 1886 liet Baron van Heeckeren van Wasenaer in Delden boringen naar drinkwater uitvoeren. Het water dat naar boven kwam, bleek ondrinkbaar: het was zout. Zo werd ontdekt dat de Twentse bodem zoutlagen bevatte. De ontdekking bleek de basis voor latere zoutwinning in Boekelo en de AKZO-zoutindustrie in Hengelo. i [www.zoutmuseum.nl](http://www.zoutmuseum.nl)

---



Wijn 'beleven' bij Wijngaard Hof van Twente



### FLORAAL, ANIMAAL OF VEGETAAL?

En inhoud krijg je: maar liefst zes soorten wijn tijdens de uitgebreide wijnproeverij. De sfeer onder de tientallen gasten is al snel jolig. "Terugspugen? Heeft u geen doggy bag voor ons?", roept een enthousiaste proever.

"Maar proeven is slechts een onderdeel", legt Ilse geduldig uit. "Het gaat ook om kijken, om ruiken. Om de totale beleving. Ze vertelt over druivensoorten, schimmels, temperatuur, trosdunning, grondsoorten. Hoe je de kleur moet interpreteren (van wit tot donkergeel en van paars tot bruin-rood) en hoe je de dikte of 'viscositeit' van de wijn kunt herkennen: "Als u vanavond indruk wil maken, zegt u: 'wat traant-ie mooi.'" Proeven blijkt nog niet zo simpel. Met 'lekker' kom je niet weg. Is de smaak floraal, animal of vegetaal? Of fruitig en zo ja, wat voor fruit proef je? ("Druif?" roept iemand grappend.) Bij de rode Johanniter blijkt het vooral friszuur fruit wat de klok slaat, de witte Solaris is voller. "Hoge viscositeit", prevelt een gast terwijl ze haar glas schuin tegen het licht houdt. De rode Regent-wijn valt alom in de smaak. "Kijk, dit kun je een avondje door drinken", bromt een grijzende man tevreden terwijl hij zijn glas leegt.

### PLOP

Met een fles rode Regent onder de arm voor in de camper, verlaten we Wijngaard Hof van Twente. We slenteren terug naar Delden via de verkorte route over de Bentelose weg en drinken een ontzunderend bakje leut bij de bakkerij van Jan van Meen. Bakker Jan staat al honderden jaren bekend om zijn uitstekende baksels. In 2008 won hij nog de prijs voor beste pepnoten van Neder-

land. Niet voor niks werd hij in 2000 uitgekozen tot hofleverancier. Trots wijst hij op de grote zwartwitfoto's die aan de toonbank hangen: dit zijn al zijn voorgangers. Hij heeft goede hoop dat zijn zoon de traditie voortzet: "Hij zit al op de bakkersschool." Wij hopen het ook, knikken we knabbelend aan onze krentewegges.

Dan rijden we door naar wijngaard Baan, die óók een campercamping heeft. De zes plekken zijn nog leeg als we aankomen, we hebben alle rust en ruimte voor onszelf. Eindeloos ver kijken we over de druivenvelden. Naast onze camper komt een konijn aangehupt. Hij kijkt ons aan en wij hem. Een overvliegende spreekhaalt ons uit de roes. De wijn lonkt. Plop. De eerste slok slurpen we, zoals geleerd van Ilse, en onze monden vullen zich met frambozen, citrus, ananas, gras en hout. We zakken achterover op onze klapstoeltjes. In Twente is het paradijs om de hoek. •

**Voor abonnee voordeel bij wijngaard Hof van Twente én bij Wijngaard Baan, kijk op pagina 88.**

### WIJNGAARD HOF VAN TWENTE

Vanaf het voorjaar is er op elke zaterdag vanaf 14.30 een proeverij en rondleiding.

De winkel is open van 14 tot 17 uur. Op 2 oktober 2011 is er een wijnfeest op de wijngaard, van 13-17 uur. Toegang gratis.

[www.twentewijn.nl](http://www.twentewijn.nl)

### VOCHTVANGERS

In Nederland zijn druivenranken vaak vrij hoog, in warme landen laag. Want: hoe hoger de plant, hoe moeilijker hij aan vocht kan komen. In ons natte landje is dat voor een druivenrank in elk geval geen probleem.

