

Porto kennen we als het eigenwijze zusje van Lissabon. Maar wat speelt zich af achter die portstad? Met de grillige Douro-rivier als gids dompelen we ons onder in een van de oudste wijngebieden van de wereld.

TEKST RESI LANKESTER FOTOGRAFIE JURJEN DRENTH EN RESI LANKESTER MET DANK AAN THE GETAWAY VAN

Wijntoer langs de Douro

Kamperen in het achterland van Porto





Bochtjes rijden

De kronkelende wegen in het binnenland kunnen bochtig, steil of smal zijn. Niet altijd geschikt voor grotere campers en caravans, tenminste, als je geen zin hebt in een geurenbouquet van angstzweet en oververhitte koppelingsplaten. Check bij het boeken van de camping of je er met een grote camper of caravan wel kunt komen.



Beroemd gebied

In 1756 werd de Dourostreek uitgeroepen tot het eerste erkende afgebakende wijnbouwgebied ter wereld. Je vindt er zo'n twaalfhonderd wijnmakers en ruim dertigduizend druivenleveranciers. Sinds 2001 staat de Dourovallei ook op de Unesco Werelderfgoedlijst. Port is de beroemdste wijn uit de Douro. Aan deze zoete wijn wordt brandewijn toegevoegd, waardoor het alcoholpercentage hoger is.



Streekfeest

Bubbelwijn (*espumante*) proef je het beste in de streek rondom het stadje Lamego. Ga er vooral heen tijdens het befaamde festival ter ere van de heilige Senhora dos Remédios. Tijdens dit feest zagen we bijzondere taferelen, zoals een devote kerkganger die op haar knieën alle honderden treden van de kerk opschuifelt. Drie weken lang zijn de straten bezaaid met kraampjes vol heerlijk uit de streek: malse hammen, smeùige kazen, vers brood en *espumante* natuurlijk. Wij kampeerden op camping Lamego en hadden mazzel dat er nog één plek was – boek dus vooral op tijd. Houd er rekening mee dat wegen tijdelijk afgesloten kunnen zijn tijdens het festival. In deze streek merkten we het al eerder: een festival is heilig. Auto's moeten gewoon wachten of omrijden wanneer er een festivalgerelateerde parade aan de gang is.

“Toen ik zijn wijn dronk, was ik meteen verliefd”, vertelt Liliane stralend terwijl ze ons nog eens bijschenkt. We zitten aan de keukentafel van Quinta de Tourais, een van de honderden wijnhuizen in deze streek. Liliane vertelt hoe ze in 2015 in een wijnbarretje in Lissabon de rode ‘miura’-wijn proefde. En dacht: wauw, dit smaakt anders, wat is dit voor wijn? Ze ontmoette de wijnmaker, Fernando, die eind jaren negentig met een paar vrienden was begonnen met de productie. *Fast forward*: in 2018 trouwden ze en inmiddels runnen ze, met de hulp van Fernando's schoonzus Manuela, hun quinta.

We krijgen een rondleiding over het landgoed. Fernando vertelt hoe de wijnproductie hier deels op de traditionele manier gebeurt: de druiven worden met de voeten gestampt. “Zo wordt het sap goed vermengd met de schil. En veel werk is dat getrappel niet hoor, een paar keer per dag even een kwartiertje. Als het heel druk is, vragen we toeristen om te helpen. Die vinden dat natuurlijk geweldig!” “Maar”, voegt Liliane toe: “Na een maand zijn je voeten en je nagels wel echt páárs, hoor. Het duurt wel een week of drie voordat dat eraf is.”

93 bochten

Dagen eerder begon onze Tour de Douro. Vanuit Porto rijd je binnen een halfuurtje het sereen-rauwe achterland in. We zien een indrukwekkende wirwar van wijnveld-

jes, her en der afgezet met lage stenen muurtjes. Schijnbaar lukraak neergezette huisjes met rode daken, bomen en struiken in alle kleuren groen op terrasvormige heuvels. In de verte het indrukwekkende decor van bergketen Serra do Marão.

We rijden over de N-222 naar Pinhão, via het dorpje Peso da Régua. Dit stuk van nog geen dertig kilometer telt zo'n 93 bochten en minstens zoveel mooie uitzichten.

In Pinhão blazen we tijdens een boottochtje uit van al die bochten: even de rivier vanaf de andere kant zien. Ontspannen tuffen we over het water en vergapen ons aan de eindeloze hoeveelheid wijnhuizen links en rechts op de oevers. 's Avonds ontdekken we een klein kampeerpareltje, niet ver van

Kuitenbijter:
de trappen
van Nossa
Senhora dos
Remédios



3x Porto

1 Proef van de stad in een food tour van Taste Porto. We werden blij van de tapas en de *vino verde* en van de sfeer bij een van de oudste restaurants van de stad: Flor dos Congregados.
i tasteporto.com

2 Geniet van het uitzicht bij Miradouro da Vitória, op de portuizen aan de rivier en de bijzondere Luís I-brug.

3 Neem trammetje 1 naar het strand. Je rijdt langs huizen met krullerig hekwerk, gekleurde *azulejos* (die mooie blauwe tegeltjes) en wapperend wasgoed.

de rivier: Quinta das Corujeiras. De Nederlandse eigenaren Petra en Setha ontvangen ons hartelijk. We zijn blij met alle ruimte hier, we hebben zelfs een eigen 'plateau', met uitzicht over de wijnranken. Petra zorgt goed voor ons: "Wijntje? Gezellig mee-eten?" Maar wij blijven vanavond lekker bij de camper hangen, genieten van de stilte en de indrukwekkende sterrenhemel.

686 treden

Van alle kerken die we ooit bezochten, is de Nossa Senhora dos Remédios een van de indrukwekkendste. En in elk geval de vermoeiendste, want pas na 686 treden sta je helemaal bovenaan. We zijn in het stadje Lamego, waar jaarlijks een groots festival wordt gehouden (zie kader). Vanuit Lamego kun je al wijnproevend – dus niet doorslikken als je achter het stuur zit – richting de Spaanse grens toeren. Alleen al op het stukje tussen Peso da Régua en Pinhão kom je ruim dertig quinta's tegen. Voorbij Pinhão begint de wat ruigere streek van Trás-os-Montes. Hier ligt natuurpark Natural do Douro en kun je op verschillende plekken langs de rivier naar fijne strandjes, zoals bij Sendim en Miranda do Douro.

Lekker wild

Op de laatste dag van onze toer willen we de omgeving op z'n puurst ervaren. Wildkamperen dus, áán de Douro. We herinneren ons van een eerdere vakantie een minuscuul rivierstrandje bij het gehuchtje Rede, met een zo mogelijk nog kleiner strandbarretje. We volgen in Rede de bordjes 'praia fluvial' en joepie!, het strandbarretje is er nog. Sterker nog, eigenaar Luís heeft het opgeknapt hier. We kunnen er nu 'officieel' overnachten: tegen betaling van een euro per persoon mogen we gebruikmaken van de toiletten en de douches. We installeren de camper en gaan picknicken tussen de naastgelegen druivenvelden. Voor ons sjokt heel af en toe een boot voorbij. "Niet echt een megadrukke verkeersader hè, die Douro", concluderen we tevreden soezig. 's Avonds bestellen we salades en rode wijn bij Luís en nestelen we ons onder het witte licht van een lantaarnpaal op twee plastic stoelen aan de oever van de rivier. We neuriën mee met de top 40-hitjes die uit de boxen van het barretje schallen, kijken naar het rustig kabbelende water en nippen van de rode streekwijn. Domweg gelukkig aan de Douro, dat zijn we. •



Info

Afstand
Utrecht - Porto:
2.050 kilometer

Handige sites
i visitportugal.com
i visitportoandnorth.travel
i quintadetourais.com

Tip
Vraag in Porto bij het toerismebureau naar de kaart 'Douro Wine Tourism', met de contactgegevens van 35 quinta's. Bij sommige kun je ook lunchen en overnachten (geen campings).



Campings

1 Orbitur-Camping Canidelo

Dicht bij zee biedt deze camping veel waterplezier, aangevuld met sportieve activiteiten op het droge. Er zijn een zwembad, sportterrein, speeltuin en een restaurant. De staanplaatsen zijn vlak, voornamelijk met gras.
adres Avenida Beira-Mar 441 Praia de Salgueiros P-4400-382 Vila Nova de Gaia
i anwbcamping.nl/200334 en orbitur.pt/nl/destinos/het-noorden/orbitur-canidelo
open hele jaar
terrein vlak terrein met 70 toeristische staanplaatsen, 27 huuraccommodaties, 20 vaste staanplaatsen
kampeerkorting ANWB Kampeerkaart CKE

2 Quinta das Corujeiras
Een kleinschalige, intieme, goed verzorgde camping met uitzicht over de druivenvelden. De Nederlandse eigenaren Petra en Setha hebben volop tips voor wandelingen waarbij je onderweg kruiden en fruit kunt plukken. Of waar je nog voor 50 cent koffie drinkt in een lokaal barretje en goed kunt lunchen. Voor rust- en ruimtezoekers.
adres Rua das Corujeiras 230 Anquião P-4640-231 Gestaço Baião
i porta-portugal.com
open begin mei t/m medio oktober
terrein terrassencamping met vier tentplaatsen en twee camperplaatsen. Niet geschikt voor caravans. Elke plek heeft een

eigen hangmat. Ook zijn er yurts of Bell-tenten te huur.

3 Camping Lamego
Hooggelegen, kleinschalige stadscamping. Vanaf de achterkant sta je zo voor de ingang van de beroemde kerk. Dat scheelt, in elk geval vanaf de camping, weer 686 traptreden omhoog. Luxe hier, zonder extra kosten: de privé-douches met toilet.
adres Lugar da Raposeira P-5101-909 Lamego
i <http://campinglamego.wixsite.com/webpage>
open hele jaar
terrein variërend van een nette, veredelde parkeerplaats voor campers en caravans tot terrasplaatsen voor tenten met mooi uitzicht over de stad.



Zoek en boek!
ga naar anwb.nl/camping



Camping Quinta Corujeira