

## ZOMEREN IN DE CHAMPAGNE-ARDENNEN

# We gaan nog niet naar huis!

Wie vanuit Frankrijk naar huis rijdt, denkt in het noorden al snel: even plankgas, dan zijn we zo thuis. Maar waarom eigenlijk snel thuis willen zijn? De Champagne-Ardenne leent zich uitstekend voor een heerlijke afterparty. En we gaan nog niet naar huis, nog lange niet ...

TEKST RESI LANKESTER FOTOGRAFIE MAARTEN STOLP ILLUSTRATIES DINQ MEDIA







↑↑ Jan en Hannie op Lac d'Orient  
 ↑ Peter en Karin met hond Zoë uit Den Hoorn

**D**ie groepsvakantie in de Dordogne was geslaagd, zeker. Maar om daarna nou meteen door naar huis te knallen: nee. Dus besloten Jan (74) en Hannie (73) uit Heerlen om hun vakantie te verlengen en onderweg nog even neer te strijken op camping Le Lac d'Orient, vlakbij de middeleeuwse stad Troyes. Jaren terug ontdekten ze deze camping bij toeval – hun campingcheques moesten op – en het beviel. En dus zeiden ze nu tegen elkaar: die mooie camping bij dat grote meer, weet je nog – zullen we daar naartoe? Het terrein is groot, groen en 'heeft heel goed sanitair', vindt Hannie. Voor de deur ligt een uitgestrekt zandstrand en het meer d'Orient, dat met 2.300 hectare eerder als een zee oogt. Het meer d'Orient is aangelegd, om het te veel aan water van de Seine af te voeren maar ook om de Parijzenaren van drinkwater te voorzien. Natuurpark van het forêt d'Orient beslaat 1.560 hectare en telt maar liefst 3 grote meren: Orient, Temple en Amance. Het natuurgebied is inmiddels een belangrijke plaats voor veel vogelsoorten, zoogdieren, amfibieën en reptielen.

Lange strandwandelingen zitten er helaas niet meer in. Door een ongelukkige val uit de caravan is de enkel van Hannie al jaren een gevoelig punt. Maar met elektrische fietsen komen ze een heel eind. In de folder *Op de fiets door de Aube* staan allerlei tochten beschreven. "Een aanrader", vinden ze.

#### CHAMPAGNEBOERIN OP LEEFTIJD

Met een wijntje in de hand, lekker onderuit in de campingstoel, gezicht richting de avondzon, gaan ze er eens goed voor zitten. Hun conclusie, na jaren door Frankrijk te hebben gereisd: Champagne-Ardenne is niet de mooiste streek van Frankrijk. Er zijn, om maar wat te noe-



men, geen bijzondere grotwoningen zoals in de Dordogne. Maar de meren in de omgeving, die zijn absoluut de moeite waard. Hannie, gebarend naar de waterplas in de verte, die theatraal wordt beschenen door de ondergaande zon: "Kijk nou, dat trékt toch? Er is altijd beweging: van het kabbelende water, watersporters, bootjes. Ik kan er uren naar kijken. Het meer heeft iets fascinerends. En iets rustgeevends." Kortom: geen enkele reden om hier op korte termijn weg te gaan. Want: ook het weer zit mee. "Dus we gaan pas naar huis als de zon weg is!"

*That's the spirit.* Aangestoken door het enthousiasme van Jan en Hannie, besluiten we nog een ander merengebied in de buurt te bezoeken: de vier meren van Lacs du Pays de Langres. We tuffen erheen via landelijke B-weggetjes, zodat we een tussenstop kunnen maken bij een van de vele lokale champagneboeren. In



## Ganzen snateren het dorp wakker



een wijngaard in Rizaucourt spreken we champagneboerin Jeanine Hervé, duidelijk op leeftijd, maar met de energie van een heel team lokale druivenplukkers. Ze neemt ons mee naar haar proeflokaal voor een slok van haar Cuvée Prestige: “een mix van Pinot Noir en Chardonnay”, legt ze gedreven uit. Mee in de kofferbak, voor thuis: een paar flesjes Blanc de Blancs. Tja, als je er dan tóch bent ...

### SPIERBALLENWERK

Onderweg naar het merengebied krijgen we gezelschap van allercharmantste stadjes en dorpjes die ons verleiden om de post-vakantietrip nog verder te rekken. Het stadje Chaumont: vooruit, éven stoppen om naar het indrukwekkende viaduct te kijken (ruim 600 meter lang, 52 meter hoog). Slaperig Villiers-sur-Suize: lunchen op het dorpspleintje en toekijken hoe de dagelijks terugkerende colonne ganzen het ingedutte dorp wak-

## Fotogeniek

In de regio's Aube en Haute-Marne struikel je over de fotogenieke middeleeuwse stadjes. Wij waren onder de indruk van Troyes, met 16<sup>e</sup>-eeuwse vakwerkhuizen, smalle straatjes en *must see* Sainte Madeleine, de oudste kerk van de stad die meer wegheeft van een museum.

i [www.tourisme-troyes.com](http://www.tourisme-troyes.com)



“Pas naar huis als de zon weg is!”

ker snatert. Middeleeuws Langres: wandelen over de vier kilometer lange stadsmuur. En vanuit hier doorsteken naar de vlakbij gelegen camping Lac de la Liez.

Op een schaduwrijke plek, net wat hoger gelegen en met uitzicht op het water, treffen we Peter en Karin (beiden 54) uit Den Hoorn. “We zijn tijdens ons verblijf wel drie keer van plek gewisseld”, verklaart Peter hun mooie uitzicht. “Steeds kwam er een plek vrij met nóg beter zicht op het meer. En dan keken we elkaar aan van: zullen we? Zonder mover was het een kwestie van spierballenwerk, maar iedereen is hier heel behulpzaam. En dus hebben we nu een superplek.”

#### GROOTSTE STUWMEER EUROPA

Het primaire plan van Peter, Karin en hun hond Zoë (3) was een reisje naar de Jura. Maar ja, hoe luidt dat spreekwoord: *If it ain't broke, don't try to fix it*. En dus blijven ze gewoon hier. Peter: “Die bedrijvigheid op het water is zó leuk om naar te kijken: vissersboten, waterskiërs, elke dag is weer anders.” Zelf nemen ze ook af en toe een duik, maar vooral voor de speelse Zoë is het grote meer een groot

feest: “Zij is een echt waterratje.”

Het we-gaan-nog-niet-naar-huis-gevoel wordt niet minder van al die verhalen. Zeker niet als we horen dat er verder noordwaarts nóg een meer ligt dat je echt niet mag missen: Lac du Der, het grootste stuwmeer van Europa. Het meer is in 1974 aangelegd om het water dat door de Marne stroomt te reguleren. De aanleg van het Lac du Der was nodig om ervoor te zorgen dat enerzijds het water in Parijs niet te hoog kwam en dat anderzijds er daar steeds genoeg water door de Seine stroomt. Je kunt er 48 vierkante kilometer fietsen, wandelen, bootje varen. En ja hoor, mét campings in de buurt. Nou, vooruit. Maar daarna: écht naar huis. ●



↑ Chique winkel voor goede wijn in Troyes



Drie keer van  
plek gewisseld:  
uitzicht op Lac  
de la Liez





## Info

Champagne proeven en kopen? Wij waren bij Jeanine Hervé van Champagne Hervé Hudelet: [www.champagnehudelet.com](http://www.champagnehudelet.com)

Er bestaan verschillende Champagneroutes die allemaal zijn bewegwijzerd: [www.tourisme-champagne-ardenne.com](http://www.tourisme-champagne-ardenne.com)

### AFSTAND

Utrecht – Langres  
624 kilometer

## Tips

Een bijzonder natuurverschijnsel in de buurt van Langres is **La Tufière de Rolampont**: dit tufsteen-gebied bij een kleine waterval in het bos laat zien hoe al duizenden jaren lang op geheel natuurlijke wijze tufsteen 'groeit'.

In het gehucht Vignory belanden we in **bistrot de pays L'Etoile**. Het familie-restaurant is in trek bij landarbeiders uit de buurt, die zich te goed doen aan stevige kost: stoofvles, kalfsworstjes en een saladebar à volonté. [i www.bistrotdepays.com](http://www.bistrotdepays.com)

### Tip van Peter en Karin

Print je wandelingen uit via: [i www.tourisme-langres.com](http://www.tourisme-langres.com)

### Tip van Jan en Hannie

Fietsen in de Aube: [i www.aube-champagne.nl](http://www.aube-champagne.nl)

## Campings

**1 Camping Le Lac d'Orient**  
Grote camping met ruime staanplaatsen, centraal gelegen of juist wat meer privé. Veel groen, veel bomen. Modern, bijna chic te noemen sanitair. Binnen- en buitenzwembaden en speelvoorzieningen voor kinderen. Aan de andere kant van de weg liggen zandstrand en meer: dit zou zomaar Zuid-Italië kunnen zijn.

**adres** Rue du Lac 17  
F-10140 Mesnil Saint-Père  
**t** (0033) 32540 6185  
**i** [www.camping-lacorient.com](http://www.camping-lacorient.com),

[www.anwbcamping.nl/29220](http://www.anwbcamping.nl/29220)  
**gps** 48.26286, 4.34596  
**open** 4 april t/m 26 september  
**terrein** 4 ha, ruim 200 kampeerplaatsen, 20 uur

### 2 Camping Kawan Lac de la Liez

Groene terrassencamping met uitzicht op het meer. De camping biedt onder meer een restaurant en winkel, binnen- en buitenbad, wellness en sport- en waterplezier. De middeleeuwse stad Langres is vier kilometer verderop, goed per fiets (of te voet) te bereiken.

**adres** Rue des Voiliers, Peigney  
F-52200 Langres  
**t** (0033) 32590 2779  
**i** [www.campingliez.com](http://www.campingliez.com),  
[www.anwbcamping.nl/48095](http://www.anwbcamping.nl/48095)  
**gps** 47.871367, 5.380168  
**open** 1 april t/m 30 september  
**terrein** 6 ha, 160 kampeerplaatsen, 25 stacaravans  
**kampeerkorting** ANWB Camping Key Europe

### 3 Camping La Croix Badeau

Parkachtige, groene camping bij de rivier de Aube. De staanplaatsen voor campers en caravans zijn verhard. Winkels op loopafstand, in het hoogseizoen is twee keer per maand een marktje voor streekproducten op de camping. De camping heeft een buitenzwembad, speeltuintje en een gratis tennisbaan.

**adres** Rue de la Croix Badeau 6  
F-10200 Soulaines-Dhuys  
**t** (0033) 32527 0543  
**i** [www.croix-badeau.com](http://www.croix-badeau.com),  
[www.anwbcamping.nl/76820](http://www.anwbcamping.nl/76820)  
**gps** 48.37671, 4.73820  
**open** 1 april t/m 30 september  
**terrein** 12 ha, 41 kampeerplaatsen, 1 stacaravan en 2 toercaravans



↑ Camping Lac de la Liez

**ZOEK & BOEK**

Ga naar [anwb.nl/camping](http://anwb.nl/camping)

